

Velkommen til Københavns smukkeste plads. Ikke i dag – men om to år!

Lidt historik for at forklare lokalrådets store glæde over denne her dag: Engang for over tyve år siden kravlede vi nogle lokalrødder – ulønnede, men begejstrede – rundt på gulvet i medborgerhuset Gimles Lille Sal og koordinerede kæmpetegninger fra diverse væsener. For at kunne vise, hvor der kunne plantes træer og laves bumpsteder i alle de indre gader på bryggen i stillegadeprojektet.

Lokalrådets 2. etape af stillegadeprojektet har hele tiden været at få lavet området foran og på legepladsen til en Grøn Plads i Hjertet af Bryggen. Med en stor dejlig legeplads og en smuk park med plads til alle.

I sin tid var det LR der opfordrede Vej og Park til at lave Den Røde Plads for de tørstige. Vi er glade for, at vi også har været med til at skaffe et mere end godt erstatningssted - om nogle få uger. (Jeg er sikker på at Netto, der er ved at bygge om på Artillerivej, hurtigt får sat skabe op til kolde øller!)

Vi er mange der har en stor del af vores hjerte på den her plads. Jeg ved, at mange unge har mødt hinanden her på skøjtebanen. Må vi få en skøjtebane her - hele vinteren! - hr. Bondam?

I, der bor lige her omkring skal leve med støj og møg i lang tid – men så kommer I også til at bo midt i paradiset!

Lokalrådet har fra starten enstemmigt støttet tanken om et underjordisk p-anlæg – også for at få vores Grønne Plads i Hjertet. Bryggen burde måske være bilfri. Men sådan er virkeligheden bare ikke. Også bryggeboerne køber biler – og flere og flere. Der bliver dobbeltparkeret og helt op til gadehjørnerne. Der mangler simpelthen P-pladser – også til vores egne biler.

Heldigvis viser alle undersøgelser – også LR's egne, at de 408 p-pladser hernede under jorden vil blive brugt fortrinsvis af vi bryggeboere selv. Især de, der ikke bruger bilen hver dag- og af dem der også ser fordelene ved at have bilen stående beskyttet imod hvad som helst. Til den samme pris som oppe på gaden – dvs for bryggeboerne: beboerlicensen. Hvor pendlerne forventeligt vil foretrække gadepladserne for ikke at spilde tid!

Vi er glade for bm Klaus Bondams tilkendegivelse at "man skal nytænke hele pladsen fra facade til facade til gavn for beboerne".

Det glæder vi os til! Som vi glæder os til Borgermøderne om pladsens fremtid.